



# STICHTING NAMASTE

Nieuwsbrief 16  
Voorjaar 2019.

## Ontwikkelingen.

Inmiddels ben ik al weer ruim twee jaar op bestuursniveau betrokken bij het werk van stichting Namaste. En zoals de sponsorouders zich bijzonder betrokken weten bij hun kinderen in India, zo ervaar ik die betrokkenheid ook binnen het bestuur. Wát voelt het goed om samen met elkaar op te trekken met allen dat ene doel voor ogen: het belang van de educatie voor de kinderen in de diverse tehuizen in Kerala en Tamil Nadu.

Graag breng ik u hierbij op de hoogte van enkele ontwikkelingen vanuit het bestuur:

- Het bestuur is blij dat het werk van stichting Namaste al ruim 30 jaar voortgaat. Dankzij de sponsorouders zijn we al zo lang in staat om 'onze' kinderen een goede schoolopleiding aan te bieden. Daar zijn wij dankbaar voor en dit willen we in de toekomst graag voortzetten. Het bestuur is zich er wél van bewust dat onze stichting een ietwat kleine stichting is waarbij zowel sponsorouders als bestuursleden 'op leeftijd' beginnen te komen. Het bestuur heeft het afgelopen jaar contact gezocht met een gelijksoortige stichting in het zuiden des lands om uit te zoeken of een bepaalde vorm van samenwerking mogelijk zou zijn. Ook die andere stichting werkt binnen hetzelfde gebied waar stichting Namaste ook actief is. Helaas hebben deze besprekingen niet geleid tot een verdere bestuurlijke samenwerking.
- Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat ook stichting Namaste op social media meer actief zal worden. Vanaf de komende zomerperiode verschijnt er op Facebook een stichting Namaste-pagina waardoor we hopen dat de naamsbekendheid van het werk in India vergroot zal worden. We houden u graag op de hoogte!
- Het is een goede gewoonte dat een vertegenwoordiging van het bestuur elke 4 á 5 jaar de tehuizen en kinderen in India bezoekt. Zo'n controlereis is voor het bestuur én de leiding in India fijn. Immers, door middel van persoonlijk contact kunnen de contacten verdiept worden, kunnen de kinderen bezocht worden en zijn we "uit de eerste hand" op de hoogte van de ontwikkelingen ter plaatse. Ook voor dit jaar was een bezoek aan India gepland. Maar het bestuur heeft daarbij moeten constateren dat dit momenteel onmogelijk bleek. Het bestuur oriënteert zich nu om in de winter van 2020/2021 alsnog af te reizen naar India.

Ik sluit mijn bijdrage af onze dankbaarheid te uiten voor al uw betrokkenheid en financiële bijdrage voor de Namaste-kinderen. Zonder úw betrokkenheid kan het bestuurlijk werk geen voortgang vinden.

Bahut bahut dhanyavaad (heel hartelijk dank!)

Frans Terwel, voorzitter.

## Terugblik 20 jaar bestuurslid.

Met heel veel plezier en zeker ook een heel dankbaar gevoel kijk ik terug op deze periode van 20 jaar. Begin 1999 polste mijn goede vriend en toenmalig bestuurslid André de Groot mij voor een functie binnen het bestuur van stichting Namaste. Na een aantal gesprekken heb ik mij op 1 juni 1999 beschikbaar gesteld voor de vacante bestuursfunctie van secretaris. Enige tijd later werd ik door het bestuur gevraagd om ook coördinator te worden van het sponsorprogramma. Tot op de dag van vandaag vervul ik beide functies met énorm veel plezier. Vanaf dag één heb ik stichting Namaste in mijn hart gesloten.

Het is de afgelopen 20 jaar zeker niet allemaal van een leien dakje gegaan. In die periode kregen wij als bestuur te maken met bestuursleden die ernstig ziek waren/werden of zelfs kwamen te overlijden. Ondanks dit alles wisten wij als bestuur ons toch overal doorheen te slaan en wisten wij onze bestuurlijke taken ook uit te voeren.

Toen ik startte als bestuurslid had ik mij goed ingelezen over het werk van de stichting. Ik vergeet nóóit meer dat ik na mijn aantreden voor de eerste maal de rapportages van de leidinggevenden uit India onder ogen kreeg. Dat was echt even slikken. Ik werd voor het eerst geconfronteerd met de Indiase werkelijkheid. De ene rapportage kwam nog harder binnen dan de andere. Zoveel armoede, ellende en verdriet had ik nog nóóit tegelijk op mijn bordje gehad. Dit terwijl ik als oud rechercher van politie toch wel het een en ander gewend was. Maar daar stond ook weer tegenover de enorme dankbaarheid van de sponsorkinderen, hun sponsorouders en ook de leidinggevenden. Hun brieven, begeleidende schrijven en e-mails waren hartverwarmend.

Ik heb in die 20 jaar enorme bewondering gekregen voor al deze leidinggevenden. Zij moeten in India onder zware omstandigheden hun werk verrichten. Als aanspreekpunt voor hen werd ik ook geconfronteerd met vaak moeilijke en emotionele zaken waar ik mijn weg in moest vinden. Het stemde mij in het begin vaak verdrietig maar na verloop van tijd maakte dit verdriet plaats voor dankbaarheid.

Ik heb in de loop der jaren een zeer intense band opgebouwd met alle leidinggevenden die de revue gepasseerd zijn. Zij worden meestal aangesteld voor een periode van 6 jaar. Het was vaak moeilijk om afscheid te nemen van iemand waar je zo lang en intensief mee samengewerkt hebt. Ik prijs mij gelukkig, dat ik met al deze leidinggevenden een prima band opgebouwd heb. Dat schept een stuk vertrouwen en maakt het werken met elkaar ook een stuk makkelijker.

Ik vind het niet alleen dankbaar werk maar vind het ook een eer om dit werk te mogen verrichten. Tot aan de dag van vandaag leg ik hier mijn ziel en zaligheid in. Het is fantastisch om te zien dat, wat wij doen in India, ook resultaat oplevert. Het werk is ook divers, of het nu gaat om het contact met een leidinggevende, een sponsorouder of een collega bestuurslid.

Er is niet alleen intensief contact met de leidinggevenden in India maar ook met de bestuursleden onderling (zaken over het sponsorprogramma, projectmatige zaken of zaken van bestuurlijke aard). Ik probeer alle zaken gerelateerd aan het sponsorprogramma of andere zaken die een bestuursbesluit rechtvaardigen zo goed mogelijk aan te dragen bij mijn collega bestuursleden opdat in gezamenlijkheid de juiste besluiten worden genomen over de inzet van de sponsormiddelen.



Ik wil hierbij ook graag mijn dankbaarheid uitspreken over hoe wij als huidige bestuur met elkaar samenwerken. Zoals gezegd, over tal van moeilijk zaken moeten wij besluiten nemen en proberen zaken samen op te lossen. Ik vind dat wij als een hecht team samenwerken, samen verzetten wij veel werk en er is een groot wederzijds respect naar elkaar toe. Ook ú als sponsorouder wil ik enorm veel dank zeggen voor úw steun. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een enorme trouwe schare sponsorouders.

Zonder u heeft stichting Namaste geen bestaansrecht. Alleen dankzij u kunnen wij kinderen in India helpen met hun educatie.

Met vriendelijke groet,  
Eric van Lokven, secretaris en coördinator sponsorprogramma.

## Watersnoodramp Kerala.

Wij hebben als bestuur een beroep op u gedaan om ter ondersteuning van de gezinnen, die getroffen waren door de watersnoodramp in Kerala, een gift over te maken op één van onze rekeningnummers. Wij kunnen u melden dat wij in totaal een bedrag van € 2.370 aan giften van u hebben mogen ontvangen waarvoor onze oprechte dank. Dit bedrag is door stichting Namaste aangevuld met nog eens € 850 waardoor er in november 2018 in totaal € 3.220 overgemaakt is naar

de bankrekening van het tehuis K.I.D.S. in India. Enige tijd geleden hebben wij de financiële verantwoording ontvangen van pater Paul Thomas, directeur van K.I.D.S. Deze verantwoording doen wij u hierbij onverkort toekomen samen met een aantal foto's.

“Beste bestuursleden en meelevende sponsorouders van stichting Namaste”,

Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die wij van u hebben mogen ontvangen tijdens de verschrikkelijke overstromingen die Kerala in 2018 getroffen hebben. U bent zo aardig geweest voor onze kinderen en hun gezinnen en u hebt hen al op zoveel manieren ondersteund in al die jaren die achter ons liggen. Toch bent u tijdens de overstromingen ons weer op een bijzondere manier tot steun geweest. Overstromingen die de meeste inwoners van Kerala shockeerden. Het gebied, waar K.I.D.S. gelegen is, was helaas één van de regio's die het ernstigst getroffen werd. Vele mensen hebben hun huizen en hun banen verloren. Toch met steun van vele lieve mensen zoals u, proberen wij al datgene wat wij verloren hebben weer op te bouwen vooral, op het gebied van woningen en levensonderhoud.

Dankzij de steun van stichting Namaste en hun sponsorouders hebben wij 14 van onze sponsorkinderen op een speciale manier kunnen helpen. Twee gezinnen hebben een geldbedrag ontvangen waardoor zij een financieel begin hadden om een nieuwe woning te bouwen. Op de foto hieronder de in aanbouw zijnde woning van één van de sponsorkinderen.



De overige twaalf kinderen hebben wij geholpen met voedselmaterialen, schooluitrustingen, studiematerialen enz. en bovendien vooral goederen, noodzakelijk om de woningen opnieuw in te richten, want het wassende water had alles verslonden.

Helaas konden niet alle 14 kinderen naar K.I.D.S. Kottapuram komen om gezamenlijk op de foto te gaan met alle spullen die zij uitgereikt gekregen hebben. Sommige kinderen verbleven op dat moment nog bij familieleden die niet in het getroffen gebied woonden. Uiteraard heeft K.I.D.S. deze spullen terzijde gelegd en op een later moment aan hen verstrekt, want alle 14 sponsorkinderen en hun gezinnen hebben nagenoeg hetzelfde gekregen.





Het uitdelen van voedselpakketten en goederen voor de herinrichting van de woning

## Verhoging sponsorbijdrage en uitbreiding sponsorkinderen.

In de bestuursvergadering van maart 2019 zijn twee belangrijke besluiten genomen:

1. Vanaf 2019 wordt de jaarlijkse structurele bijdrage per sponsorkind verhoogd;
2. Het aantal sponsorkinderen wordt met 25 kinderen uitgebreid.

Naast deze structurele bijdrage worden de afgelopen jaren incidentele aanvullingen op dit bedrag door het bestuur overgemaakt naar de sponsorkinderen. Gaan we uit van de totaal verstrekte jaarlijkse bijdrage (structurele inclusief de incidentele inkomsten), dan is er een gemiddeld bedrag per sponsorkind van circa € 160,- per jaar verstrekt. Hierbij geldt wel, dat vanwege het verstrekken van extra middelen aan medicijnen en studiegelden aan een selecte hoeveelheid sponsorkinderen, dat de onderlinge verschillen de afgelopen jaren soms groot geweest zijn. Als bestuur willen we alle kinderen een meer evenredig deel doen toekomen.

In de besluitvorming dient rekening gehouden te worden met de onderstaande uitgangspunten:

- het verhogen van de reguliere bijdrage per sponsorkind en het aantal sponsorkinderen houdt in dat er geen tot minder gelden beschikbaar zijn voor projecten, waarvoor de leidinggevenden van de tehuizen een aanvraag kunnen indienen.
- het verhogen van de reguliere bijdrage per sponsorkind en het aantal sponsorkinderen houdt in dat (een deel van) de indirecte kosten van de stichting gedeeltelijk ten laste komen van de incidentele giften of van de aanwezige algemene reserve.
- Tussentijdse beëindiging van de financiële bijdrage van sponsorouders maakt het niet meer mogelijk om dit financieel te compenseren binnen de jaarlijkse exploitatie. Deze kosten zullen (gedeeltelijk) ten laste van de reserve van het Fonds Namaste worden gebracht.

## Nieuwsbrief per e-mail.

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd of u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen om de kosten van de nieuwsbrieven te drukken. Wij willen dit verzoek nogmaals onder uw aandacht brengen. Wilt u voortaan de nieuwsbrief per e-mail ontvangen meldt u dit dan alstublieft aan ons door een e-mail te sturen naar [secretariaat@stichtingnamaste.nl](mailto:secretariaat@stichtingnamaste.nl)

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Namaste.